



Bernhard Englund bredvid sin egentillverkade kopia av sig själv.



"Vad ska nu Lorentzon och Rapp säga, de med sina moderna fastigheter, när jag med mina gamla hus blir Årets Skövdebo" tänkte Bernhard Englund när han fick veta att han blivit Årets Skövdebo.

Historia inspirerar Årets Skövdebo

Efter många års arbete med Ryttmästarbostället uppmärksammas Bernhard Englund alltmer. Nu har han utsetts till Årets Skövdebo, men redan tidigare har han fått den kungliga Pro patria-medaljen i guld och den ryska Gagarin-medaljen.

Ryttmästarbostället har blivit ett begrepp och bakom detta står Bernhard Englund. – Intresset för historia fick jag när jag var liten. Jag fick höra pappa berätta om "Tuestugan" som låg mitt emot vårt hus och så tjuvlyssnade jag när gubbarna på kalasen berättade om snapphanetiden. De berättade som om det hade hänt i går.

Familjen bodde i närheten av Öd-åkra, nordöst om Helsingborg, den skånska dialekten hörs ännu.

Hårda villkor

Uppre vid Husartorpet vid Simsjön började han 1994 bygga upp en miljö som



Härnäst planerar Bernhard Englund en smedja vid Ryttmästarbostället

flyttar besökarna tillbaka till 1600-talet. Här finns både "slott och koja" och när snön och kylan kryper innanför knutarna, bokstavligt talat, behövs inte mycket fantasi för att förstå de hårda villkor som rådde förr i tiden.

– Flanking var den ende som såg potentialen i det här projektet, säger Bernhard Englund nu sexton år senare.

Då beviljade kommunstyrelsen ett bidrag på 90 000 kronor, det hjälpte till att finansiera uppbyggnaden av Ryttmästarbostället av modell 1687. Sedan möblerades bostället med tidstrogna möbler och bruksföremål, som hade köpts in på auktioner eller hos antikvitetshandlare.

Invigningen skedde i september 1995 av kung Carl XVI Gustaf med ett kanon-skott.

Sedan dess har den ena byggnaden efter den andra tillkommit. Från början skötes allt av familjen Englund, nu är det en stiftelse som ansvarar. Tanken var att låta byggnaderna spegla de bostäder och ladugårdar som fanns under indelningsverkets dryga 200 år. Besökarna hittade dit upp och för varje år har strömmen blivit allt större.

Lutar sig inte tillbaka

Det skulle väl vara frestande att luta sig tillbaka och njuta av det han åstadkommit. I stället har han nysst avslutat bygandet av en sal i empirestil.

– Jag vill fullfölja det här så långt det bara går.

Nästa projekt är en smedja till Ryttmästarbostället.

Bernhard Englund har varit Skövde trogen sedan 1960 då han ryckte in som beväring, därefter slog han in på den militära banan. Väl tillbaka på K3 i Skövde startade han först Hertig Johans källare i dåvarande Hotell Billing och i början av 70-talet öppnade han och en kollega Club Mash.

– Jag kände alltid att mina överordnade stöttade mig under den tiden.

Krigarkung

1975 köpte han huset med tre tunnland mark till uppe vid Simsjön och resten är historia.

– Det är en otrolig livskvalitet att få bo här.

Han tycks aldrig vila. Förutom allt arbete med Ryttmästarbostället målar han tavlor och tillverkar byster, statyer och värvor.

En byst av Karl XII finns på läns museet i Poltava, det bidrog säkert till att han fick den ryska Gagarin-medaljen för sina kulturella gärningar.

Krigarkungen står högt i kurs, det kanske är därför Bernhard Englund aldrig ryggat för konflikter varken i sin yrkesroll eller privat, vilket har gett honom både motståndare och trogna vänner. 2006 fick han den svenska kungliga Pro patria-medaljen i guld "för medborgerliga förtjänster".

KERSTIN UPPSTRÖM
0500-467565
kerstin.uppstrom@sla.se



Det här skrivbordet fick Karl XII när han var tio år. Senare byggde han till det för att kunna använda det som vuxen. Bernhard Englund ropade in det på Bukowskis. FOTO: RUNE JOHANSSON



Bernhard Englund i den nyligen färdiga salen i empire-stil. I glasmontern syns bland annat en lekvagn som tillhört Gustav III.

Motiveringen

"Med ett stort mått av entusiasm och en energi som tycks vara ousinlig har Bernhard Englund byggt upp en unik anläggning som i hög grad bidragit till att placera Skövde på världskartan. Ryttmästarbostället och Bernhard Englands gärning har väckt berättigad uppmärksamhet långt utanför landets gränser och lockar årligen stora skaror besökare till kommunen. Han har dessutom förmågan att på ett fängslande sätt levandegöra historien för sina gäster och därigenom göra besöket på Ryttmästarbostället till en oförglömlig upplevelse. Inget tycks vara omöjligt för Bernhard Englund. Han uppfyller väl de kriterier som ställt upp för hederstiteln Årets Skövdebo."



Både civil och militär historia är ett av Bernhard Englands många intressen.

Fakta om utmärkelsen

Utmärkelsen Årets Skövdebo instiftades av Skaraborgs Allehanda i samband med tidningens 120-årsjubileum 2004.

Alla Skövdebor som under året utträtt något positiv för sin hembygd eller för sina medmänniskor kan komma ifråga. Årets Skövdebo utses av en jury efter förslag från SLA:s läsare. Ett drygt 30-tal förslag på kandidater hade lämnats in i år.

Juryen bestod i år av Pirjo Svegréus, Årets Skövdebo 2007, Bengt Ohlsson, ordförande för Företagarna, Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Skövde, samt SLA:s chefredaktör Måns Johnson.

Utmärkelsen har tidigare tilldelats Christer Rapp, Dan Storc, Lennart Andersson, Pirjo Svegréus, Arne Lorentzon och Marie Larsson.